

Σχέδιο NATO, Αιγαίο «Άγιος Ευστράτιος», Μήπως ;

Στυλιανός Στυλιανούδης, 28.3.2007

Τίποτε δεν είναι τυχαίο, στη σκακιέρα του Αιγαίου όλα κινούνται βάσει σχεδίου. Μήπως η αναβολή της άσκησης στον Άγιο Ευστράτιο σηματοδοτεί την απαρχή της εφαρμογής μιας καλά στημένης συμπαιγνίας η τελευταία πράξη της οποίας θα παραδώσει (επί τέλους για τους Τούρκους) το Βόρειο Αιγαίο στη δικαιοδοσία της Τουρκίας.

Η νέα συμπαιγνία είναι στα αχνάρια της συμπαιγνίας του 1987, υπήρχε τότε συμφωνία Αμερικής, NATO και Τουρκίας για ένα πόλεμο «ημερών» στο Αιγαίο όπου το NATO θα εγγυούταν την έκβαση υπέρ της Τουρκίας και η Ελλάδα θα βρισκόταν προ τετελεσμένου γεγονότος. Η συμφωνία αυτή και τα στρατιωτικά σχέδια περιεχόταν σε επιστολή / διαταγή του τότε Υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ Γκασπάρ Ουάϊνμπεργκερ προς τον Ανώτατο Διοικητή του NATO που είδε την δημοσιότητα πρόσφατα.

Η αποτυχία αυτής της συμπαιγνίας και η απόσυρση της ιδέας επετεύχθη διότι ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου διεμήνυσε ότι δεν θα ακολουθήσει τις διαταγές του NATO και ο πόλεμος θα γενικευθεί σε πολλά θέατρα συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής του Εβρου!

Οι Αμερικανοί ξέροντας ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου δεν αστειεύεται, και επίσης ξέροντας ότι υπήρχε συμφωνία Ελλάδος Βουλγαρίας και μη θέλοντας να καταστρέψουν την Νότια Πτέρυγα της Συμμαχίας, εγκατέλειψαν την ιδέα και ούτε αυτοί αλλά ούτε και οι Τούρκοι τόλμησαν τέτοιου είδους κίνηση μέχρι το θάνατό του!

Αλλά τότε δεν είναι τώρα, πολλά έχουν αλλάξει!

Βασική στρατηγική αλλαγή είναι το ότι η Ελλάδα υποχώρησε επί κυβερνήσεως Σημίτη, και εγκατέλειψε την αρχή άμυνας του εθνικού επιχειρησιακού χώρου υπέρ του NATO. Επίσης επί κυβερνήσεως Σημίτη δέχτηκε την νέα δομή του στρατηγείου του NATO με τη δημιουργία στην Σμύρνη του Νατοϊκού Στρατηγείου NA Ευρώπης με Αμερικανό Αρχηγό και μόνιμο Τούρκο Υπαρχηγό. Στο Εσκί Σεχίρ εγκαταστάθηκε το περιφερειακό στρατηγείο CAOC 6 και στην Ελλάδα εγκαταστάθηκε το περιφερειακό στρατηγείο CAOC 7 τα οποία τελούν υπό την κατ' ευθεία διοίκηση του στρατηγείου της Σμύρνης, δηλαδή ο αρχηγός του Στρατηγείου στη Σμύρνη μπορεί με διαταγή να «δεσμεύσει τα Ελληνικά όπλα» ακόμα και μέσα στο Ελληνικό επιχειρησιακό χώρο. Το NATO μπορεί να διατάξει τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις να μην επέμβουν και εάν ακόμα θίγονται κατ' ευθείαν τα Ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα.

Τώρα σε αντίθεση με τότε η Αμερικανική και κατά λιγότερη έκταση η Τουρκική επιρροή έχουν εδραιωθεί σε όλα τα στρώματα της Ελληνικής κοινωνίας, στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ακόμη και ίσως στο στράτευμα, υπάρχει όπως πιστεύουν πολλοί, η Πέμπτη Φάλαγγα. Υπάρχουν οι Βαρόνοι των Αμερικανών διάσπαρτοι μέσα στους ανώτατους και ανώτερους πολιτικούς κύκλους. Υπάρχουν οι πουλημένοι δημοσιογράφοι και εκπαιδευτικοί. Υπάρχουν οι πληρωμένοι αναρχικοί και κουκουλοφόροι. Υπάρχουν συμβάσεις και συμφωνίες που κοινοποιούν στους Αμερικανούς ακόμα και τα πιο σημαντικά μυστικά του Κράτους, και κοινοποίηση στους Αμερικανούς σημαίνει άμεση πρόσβαση από τους Τούρκους!

Η Ελλάδα θα είναι σε πολύ χειρότερη θέση εάν αποφασίσει αναμέτρηση με την Τουρκία από τι ήταν το 1987. Και αυτό όχι διότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν είναι έτοιμες, το εναντίον οι Ένοπλες Δυνάμεις είναι και έτοιμες και ικανές όσο ποτέ, η πολιτική βούληση και το φρόνημα του λαού έχει εσκεμμένως και προδοτικά διαβρωθεί!

Το σενάριο του 1987 όπως λέγεται ήταν ιδέα του Ρίτσαρντ Πέρλ και των συνεργατών του στο Στάϊτ Ντεπάρτμεντ, πολλοί λένε ότι πληρώθηκε πάρα

πολλά λεφτά από τους Τούρκους. Το σχέδιο ήταν ευθυγραμμισμένο με το Σύνδρομο Κίσινγκερ που προγραμματίζει τον αφανισμό της Ελληνικής οντότητας και διαμελισμό της Ελλάδος. Ο κύριος Πέρλ δεν είναι εκεί πια αλλά αυτοί που είναι εκεί έχουν ακριβώς υιοθετήσει την ίδια γραμμή. Τώρα η εφαρμογή κάποιου σχεδίου για το Αιγαίο επείγει διότι πρέπει να λυθεί το θέμα του Ιράκ πριν της Προεδρικές εκλογές την Αμερική. Εάν το θέμα του Ιράκ δεν λυθεί η νέα Αμερικανική κυβέρνηση θα είναι Δημοκρατική όπως Δημοκρατικό θα είναι και το Κογκρέσο, δηλαδή τέλος των νέο-συντηρητικών στην Αμερική. Αν δε και κατά τύχη εκλεγεί καμιά Χίλαρι Κλίντον το βαθύ κράτος (και όλοι ξέρουμε ποιοι είναι στο βαθύ κράτος στην Αμερική) θα την πληρώσει, τους το φυλάει.

Υπάρχει βέβαια και η Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσε να είναι η λύση, αλλά η Ελληνική εξωτερική πολιτική έχει «κάψει» αυτό το χαρτί με τις συνεχής υποχωρήσεις. Φαντασθείτε ότι υπάρχει τελεσίγραφο προς την Ελλάδα εκ μέρους της Τουρκίας, με ψήφο της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και η Ελλάδα όχι μόνο δεν αντιδρά αλλά υποστηρίζει σθεναρά την ένταξη. Φαντασθείτε ότι η Ελληνική εξωτερική πολιτική δεν «δέχεται» ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι και σύνορα της Ευρώπης! Πως μπορούμε επί τέλους να μην καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον μέρος της Ελληνικής ηγεσίας δεν θα παίξει το βρώμικο παιχνίδι των Αμερικανών και Τούρκων και θα παραδώσει το Αιγαίο στους βάρβαρους;

Κατά τη γνώμη μας, κανένα σενάριο δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί επί εποχής Μολυβιάτη και Σπηλιοτόπουλου! Ο μεν Μολυβιάτης παλιός πολιτικός γνώριζε τη καταχθόνια συμπεριφορά των Αμερικανών πρώτο χέρι, ο δε Σπηλιοτόπουλος ήταν πρώτα στρατιώτης και μετά πολιτικός. Ο Μείμαράκης άκρως πατριωτικός μεν είναι κομματικό στέλεχος είναι εκπαιδευμένος να υπακούει στη γραμμή του κόμματος, όταν ξυπνήσει, που θα ξυπνήσει, θα έχουν περάσει μια ή δύο μέρες καταστροφής. Δεν ξέρουμε αν η Μπακογιάννη τώρα που πήγε στην Αμερική πήγε για να βάλλει τη σφραγίδα στη συμπαιγνία ή πήγε για να την αποτρέψει με κάποια υποχώρηση φυσικά; για να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Όταν ακούμε όμως τον Κύριο Μπέρνς να μας διαβεβαιώνει ότι ο Άγιος Ευστράτιος είναι Ελληνικό νησί αλλά όλες οι διαφορές θα λυθούν στο ΝΑΤΟ, τότε αρχίζουμε να ανησυχούμε και ανησυχούμε πολύ!

Το καταστροφικό σενάριο «παίζει» ως εξής:

Η Τουρκία έχει δεσμεύσει σχεδόν όλο το Αιγαίο για ασκήσεις. Η περιοχή ενδιαφέροντος όμως είναι η περιοχή που περικλείεται μεταξύ Λήμνου, Θάσου, Σαμοθράκης και Αγίου Ευστράτιου. Η Τουρκία έχει δεσμεύσει τη περιοχή για γυμνάσια του Ιουνίου / Ιουλίου και την έχει δεσμεύσει για αρχικά τρεις μήνες αλλά θα υπάρχουν Τουρκικές αμφίβιες δυνάμεις στην περιοχή εσαεί.

Κατά τη διάρκεια της Τουρκικής άσκησης στην εν λόγω περιοχή, θα έχουμε ένα ενορχηστρωμένο θερμό επεισόδιο για το οποίο «υπεύθυνη» θα είναι η Ελλάδα! Μπορεί ακόμη και οι Τούρκοι να χάσουν κανένα αεροπλάνο ή και όχι.

Αμέσως το ΝΑΤΟ με διαταγή θα δεσμεύσει τα Ελληνικά όπλα, καταστρώνοντας τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας μας υπηρεσιακά άχρηστες. Οι Τούρκοι θα κάνουν κανονική απόβαση στη Λήμνο και στη Σαμοθράκη καταλαμβάνοντας τα δύο νησιά σε μια μέρα.

Οι Αμερικανοί θα μας καθησυχάζουν ότι είναι μια άσκηση και έγιναν μερικά λάθη. Μετά την εισβολή και κατοχή θα επέμβουν δυναμικά, όχι σημαίες και ιαχές πολέμου θα μας πουν, οι διαπραγματεύσεις θα αρχίσουν άμεσα μεταξύ των δύο συμμαχικών χωρών υπό την αιγίδα των Αμερικανών.

Αν κάποιος στην πολιτική ηγεσία της Ελλάδος, ακόμα και αν αυτός θα ήταν ο Πρωθυπουργός Καραμανλής, δεν συμφωνήσει στη συμπαιγνία θα παραμεριστεί, θα κατηγορηθεί ότι αυτός είναι η αιτία του όλου κακού. Το ότι η Ελλάδα φταίει για το επεισόδιο εντέχνως θα καλλιεργηθεί στα ΜΜΕ. Την Πρωθυπουργία θα αναλάβει άλλο στέλεχος του κόμματος, φίλιο προς τους Αμερικανούς το οποίο θα απαιτήσει την άμεση απόσυρση των Τουρκικών στρατευμάτων από Ελληνικό έδαφος.

Οι Αμερικανοί θα συμφωνήσουν, θα «θυμώσουν» μάλιστα με τους Τούρκους και θα παγώσουν με εμπάργκο όλες τις πωλήσεις στρατιωτικού υλικού στην Τουρκία. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν οι Τούρκοι θα κάνουν επίθεση φιλίας, τελικά όλοι θα συμφωνήσουν ότι τα νησιά θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα και μάλιστα χωρίς καμία στρατιωτική παρουσία. Θα συμφωνηθεί συνεκμετάλλευση και συγκυριαρχία και όλοι θα λένε ότι ήταν το καλλίτερο που θα μπορούσε να επιτευχθεί εφ' όσον τα καινούργια σύνορα θα έχουν Αμερικανική εγγύηση! Η Ελληνική κυβέρνηση θα ευχαριστήσει τους Αμερικανούς για την έγκαιρη επέμβαση τους, διότι αποφύγαμε τα χειρότερα!

Εν τω μεταξύ οι Τούρκοι θα έχουν στην ουσία πάρει τα δύο Ελληνικά νησιά θα έχουν κυριαρχία στα πετρέλαια στις βασικές περιοχές του Αιγαίου, θα έχουν καταστήσει το αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολης άχρηστο και θα προχωρήσουν στην ένταξη χωρίς καμία αντίρρηση από μια ευνοησιμένη Ελλάδα.

Σενάριο επιστημονικής φαντασίας; Μακάρι! Θα το δούμε;

Εάν δεν υπήρχε η επιστολή Ουάϊνμπεργκερ, θα μπορούσε κανείς να πει ότι το σενάριο είναι κακό όνειρο, αλλά υπάρχει το προηγούμενο όπου μια χώρα διατάζει το NATO να ενορχηστρώσει πόλεμο μεταξύ δύο «συμμάχων» με σαφή εντολή να χάσει τον πόλεμο η συγκεκριμένη μία. Πώς είναι δυνατόν; Και γιατί οι πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας δεν το δημοσιοποιούν και θα πρέπει να το διαβάσουμε σε περιοδικά μικρής κυκλοφορίας; Και γιατί οι διάφοροι δημοσιογράφοι δεν το αναφέρουν στα «παράθυρα» και στα κανάλια, συζητούν επί ώρες όταν δύο κουκουλοφόροι αντάρτες της πόλης συλλαμβάνονται και απαιτούν την αθώωση τους, η καταθρόνια συμπαιγνία Αμερικής με Τουρκία δεν είναι μήπως «είδηση»; Η μήπως οι περισσότεροι είναι πουλημένοι και εξαρτημένοι; Εάν ο Ουάϊνμπεργκερ μπορούσε να το κάνει έτσι στα ψυχρά γιατί όχι η Κοντολιζα;

Μήπως η Κυπριακή τραγωδία δεν ήταν συμπαιγνία Αμερικανών και Τούρκων, και μάλιστα καταθρόνια και καλοστημένη. Μήπως οι Αμερικανοί αξιωματούχοι στην Ελλάδα δεν διαβεβαίωναν την Ελληνική Ηγεσία ότι η εισβολή στην Κύπρο είναι μέρος γυμνασίων. Μήπως οι προδότες της πέμπτης φάλαγγας στην Ελλάδα δεν δέσμευσαν τα όπλα, ή μήπως δεν στέλνανε τους Λοκατζήδες με τα επιταγμένα αεροπλάνα τα Ολυμπιακής στη Θεσσαλονίκη αντί για την Κύπρο. Μήπως δεν έγινε ανταρσία από κρυφούς Αμερικανούς πράκτορες μέσα στο Ελληνικό υποβρύχιο που είχε στο στόχαστρο του όλη τη Τουρκική δύναμη εισβολής. Μήπως δεν διατάχθηκε ο Συνταγματάρχης που φόρτωσε δύο χιλιάδες ειδικές δυνάμεις στο Βόλο με προορισμό την Κύπρο, να γυρίσει πίσω, ακόμα είναι στη φυλακή ο άνθρωπος. Μήπως όταν ο Ελληνικός Στρατός στον Έβρο αποφάσισε να αντιδράσει βρήκε τις αποθήκες λεηλατημένες με πέτρες μέσα στα κιβώτια πυρομαχικών, που είχαν ληστέψει Αμερικανοί πράκτορες και ντόπιοι πράκτορες των Αμερικανών. Μήπως ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής μόλις ανέλαβε την Πρωθυπουργία δεν έλαβε απειλές από τους Αμερικανούς ότι αν συνεχίσει τη επιστράτευση η ακεραιότητα της Ελλάδος θα κινδύνευε ανεπανόρθωτα και αναγκάστηκε να αλλάξει την ομιλία του της μαύρης Τετάρτης από ομιλία εθνικού συναγερμού σε ομιλία συμβιβασμού.

Μήπως η κρίση στα Ήμια δεν ήταν συμπαιγνία Αμερικανών και Τούρκων που την ετοίμαζαν για πολύ καιρό περιμένοντας το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Μήπως δε διατάχθηκε ο κύριος Λυμπέρης στην ουσία να μην αντιδράσει για την κατοχή των Ημίων.

Μήπως οι συνεχείς παραβιάσεις στο Αιγαίο δεν συμβαίνουν με σχεδιασμό και τη σύμφωνη γνώμη των Αμερικανών και του NATO.

Μήπως ο εκβιασμός των Ελληνικών Κυβερνήσεων να μη θέσουν θέμα Αιγαίου στην ΕΕ δεν προέρχεται από τους Αμερικανούς.

Μήπως οι βλέψεις των ακραίων Αλβανών και τα θέματα με τα Σκόπια δεν έχουν εκκολαφτεί στην Αμερική.

Γιατί λοιπόν αμφιβάλλουμε ότι τα ίδια θα γίνουν και τώρα; Οι Αμερικανοί έχουν υποδουλώσει στην ουσία την Ελλάδα, κάνουν ότι θέλουνε, ελέγχουν όλα τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου του Ελληνικού Στρατού της Αεροπορίας, του Ναυτικού, και όλων των Σωμάτων Ασφαλείας. Μήπως δεν είναι πασιφανές το γεγονός ότι από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά συστηματικά, σταθερά και πάντοτε οι Αμερικανοί ευνόησαν τους Τούρκους και θυσίασαν τους Έλληνες σε κάθε διαφωνία, πολλές φορές με καταστροφικές συνέπειες για την Ελλάδα. Το σχέδιο είναι να παραδώσουν το Αιγαίο στους Τούρκους και όποιος δεν βλέπει αυτή την μεθόδευση εθελοτυφλεί!

Μπορούμε να αντιδράσουμε, αλλά η ώρα είναι πέντε λεπτά πριν της «δώδεκα» και την καταστροφή!

Οι Αμερικανοί δεν θα προβούν σε καμία ενέργεια εάν πρώτα δεν εξασφαλίσουν την σύμφωνη γνώμη μέρους της Ελληνικής Πολιτικής Ηγεσίας. Δεν μπορούν να ρισκάρουν μια ένοπλη ρήξη μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, πρέπει να είναι απολύτως βέβαιοι ότι η Ελλάδα δεν θα αντιδράσει. Πρέπει επίσης να βεβαιωθούν ότι και εάν ακόμη χαθούν από την Ελλάδα πάτρια εδάφη ο έλεγχος της Ελλάδος δεν θα τους ξεφύγει, και τρίτον πρέπει να βεβαιωθούν ότι και εάν ακόμα χαθούν Ελληνικά νησιά στους Τούρκους η πορεία της Τουρκίας προς Ευρώπη δεν θα εκτροχιαστεί. Επενδύουν λοιπόν στην μεθόδευση όπου οι πράκτορες τους θα αντιμετωπιστούν σαν ήρωες που την τελευταία στιγμή μπόρεσαν και περιόρισαν τη ζημία που η προηγούμενη Ελληνική ηγεσία αστόχως είχε δημιουργήσει, οι δε ίδιοι Αμερικανοί να εμφανιστούν ως σωτήρες εισπράττοντας ευχαριστίες από τους προδότες και την «ευγνωμοσύνη» του Ελληνικού λαού, γίνονται αυτά τα πράγματα; Με κατάλληλες μεθοδεύσεις γίνονται.

Η βασική κίνηση που θα έπρεπε να γίνει άμεσα είναι για την Ελληνική Κυβέρνηση, εφ' όσον ακόμα δεν έχει περιέλθει σε προδοτικά χέρια, να διαμηνύσει στο NATO και στους Αμερικανούς ότι τη στιγμή που υπάρχουν εχθροπραξίες και κινδυνεύουν Ελληνικά εδάφη η δικαιοδοσία άμυνας του Ελληνικού επιχειρησιακού χώρου περιέρχεται αυτομάτως στην Ελληνική Κυβέρνηση και τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Αυτό βάσει καταστατικού του NATO η Ελλάδα έχει δικαίωμα να το κάνει. Αλλά θα πρέπει να γίνει στο πρώτο λεπτό, που να αρνηθούμε στα διάφορα Τουρκικά πιόνια του NATO την πιθανότητα να εκδώσουν διαταγές από-συντονισμού των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και προπάντων της Ελληνικής Αεροπορίας. Οι Τούρκοι με συμπαιγνία των Αμερικανών μπορούν πολύ εύκολα και άμεσα να διατάξουν τη Ελληνική Αεροπορία να μη συμμετάσχει σε καμία κίνηση, χρειάζονται μόνο μία ή δύο μέρες για να επιτευχθεί η εισβολή και κατοχή. Ο Ελληνική Αεροπορία πρέπει να έχει πάγιες διαταγές από το Γενικό Επιτελείο ότι με την απαρχή των εχθροπραξιών όπου κινδυνεύουν πάτρια εδάφη το NATO δεν έχει δικαιοδοσία διαταγής κι το Όπλο μπορεί και πρέπει να επέμβει.

Η δεύτερη, άμεση και ταυτόχρονη κίνηση θα πρέπει να είναι η ενίσχυση των τοπικών στρατιωτικών τμημάτων στη Λήμνο και Σαμοθράκη κατά τη διάρκεια της Τουρκικής άσκησης. Εάν δούμε οποιαδήποτε αποχώρηση τμημάτων από τη Λήμνο τότε θα ξέρουμε ότι η συμπαιγνία έχει εγκριθεί από τους προδότες της Ελλάδος.

Επίσης και ταυτόχρονα θα πρέπει να ελεγχθεί το «ετοιμοπόλεμο» των Σωμάτων στον Έβρο, μήπως και πάλι έχουμε πέτρες στα κιβώτια;

Η τρίτη, άμεση και ταυτόχρονη κίνηση θα πρέπει να είναι ο έλεγχος των διαφόρων κέντρων διοίκησης και ελέγχου των Ενόπλων Δυνάμεων, είμαστε βέβαιοι, απολύτως βέβαιοι ότι οι Αμερικανοί και Τούρκοι, ίσως μέσω NATO ίσως όχι, έχουν τοποθετήσει πράκτορες στα διάφορα κέντρα για να ανακόψουν διαταγές και να διαλύσουν την Ελληνική Στρατιωτική διοίκηση τις πρώτες ώρες ή μέρες του πολέμου.

Βεβαίως η λύση είναι η απελευθέρωση της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Ελληνικού Λαού από τον Αμερικάνικο βρόγχο που μας πνίγει. Πρέπει να

κατανοήσουμε στο πετσί μας και στην Ελλάδα και εμείς οι ομογενείς ανά τον κόσμο συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικής ότι δυστυχώς η Αμερική είναι σύμμαχος της Τουρκίας. Το σύνδρομο Κίσιγκερ προγραμματίζει το διαμελισμό της Ελλάδος, εδώ το «βαθύ κράτος» στην Αμερική έχει υποδουλώσει τον ίδιο τον Αμερικανικό λαό και η Ελλάδα είναι το πρώτο πείραμα εφαρμογής των Πρωτοκόλλων!

Η πολιτική σφαίρα που θα πρέπει να ανήκουμε είναι με τη Γαλλία και βασικά τη Ρωσία, όλες οι αμυντικές συμβάσεις και όλα τα οπικά συστήματα της Ελλάδος θα πρέπει να είναι Γαλλικά ή Ρωσικά. (Αυτό μπορεί να γίνει και εάν ακόμη η Ελλάδα συνεχίζει να ανήκει στο ΝΑΤΟ). Έτσι και μόνο έτσι θα μπορούσαμε να εξουδετερώσουμε τον Τουρκικό επεκτατισμό και επί τέλους να έχουμε αυτό που ανήκει στον Ελληνισμό και στα παιδιά του στο Αιγαίο!

Μετά Τιμής,

Στυλιανός Στυλιανούδης
Πρόεδρος ΕΕΚ
ΦΑΞ: 001-703-997-6086

ΚΟΙΝ.

Σε όλες τις Ελληνόφωνες εφημερίδες Ελλάδος, Κύπρου και Διασποράς
Σε όλες τις Ελληνικές Οργανώσεις Βορείου και Νοτίου Αμερικής
Σε όλα τα μέλη της Ελληνικής και Κυπριακής Βουλής
Σε όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου
Σε όλα τα μέλη τη Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Κύπρου
Σε όλους τους Αρχηγούς των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και Εθνοφρουράς
Σε όλους τους Υπουργούς της Ελληνικής και Κυπριακής Κυβέρνησης
Σε όλους Νομάρχες και Δημάρχους της Ελληνικής και Κυπριακής επικράτειας