

Κρίση μέσα στην κρίση

Μάγειρας, 27.01.09

«Να γίνει υπόθεση το ζήτημα των γεωργών, και υπόθεση των εργατών»: λέει το ΚΚΕ. Πολιτική που την επικαλέστηκε ο Λένιν το 1917, με βάση τη δικτατορία του προλεταριάτου, για να καταλάβει την εξουσία. Και τούτο, ενώ το ΚΚΕ δεν έχει απαλλαγεί, μέχρι σήμερα, από τη θέση εκείνη.

Το ΠΑΣΟΚ, σα μετανιωμένη βαρυπενθούσα Μαγδαληνή, υποβοηθούμενη από το «Μεγάλο Αδελφό». Ζητώντας ανοιχτά συγνώμη για το βαρύ του παρελθόν, ομολογεί: ότι «έμαθε από τα λάθη του». Δε διστάζει να επαναλαμβάνει, το «πατρικό», «Θα», για να αναζωογονήσει χαμένες ελπίδες.

Η Ν.Δ. «στο μπρος βαθύ και πίσω ρέμα», τρέχουσα κυβέρνηση, βάλλεται πανταχόθεν. Η πολιτική κρίση στην Ελλάδα, μέσα στην διεθνή οικονομική κρίση, που άρχισε με το σκάνδαλο του Βατοπαιδίου. Ακολούθησε, η σκόπιμη, δολοφονία του Αλέξανδρου που μετατράπηκε, σε κατευθυνόμενη προκλητική πολιτική κουκουλοφόρων. Ακολουθεί ο ξεσηκωμός των αγροτών, με διχαστικές πολυσύνθετες πολιτικές εξελίξεις, που ταρακουνούν συθέμελα τη χώρα. Φαίνεται, όσο και «φυσιολογικά» κι αν φαίνονται, όλα αυτά τα τεκταινόμενα, δεν ξεκινάνε εντελώς από μόνα τους. Χωρίς να παραγνωρίζουμε τα τρέχοντα δίκαια αιτήματα των διαφόρων κλάδων και να μειώσουμε την αναγκαιότητα τρεχουσών λύσεων. Πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι τα πραγματικά αίτια της σημερινής κατάστασης στον ελληνικό χώρο είναι, αν όχι η Παγκοσμιοποίηση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αυτή ολοκληρώνεται. Σε παραλληλισμό με την εφαρμογή της δικτατορίας του προλεταριάτου που επιβλήθηκε από τον κομμουνισμό με στόχο τη προστασία του εργαζόμενου από τον εκμεταλλευτή και αργότερα μετατράπηκε σε ανεξέλεγκτη νομενκλατούρα και έγινε μπούμερανκ εις βάρος του εργαζομένου. Ήτσι και η Παγκοσμιοποίηση: διέλυσε το καπιταλιστικό κράτος, με πρόσχημα την εξυγίανση της βεβαρημένης οικονομίας και της παραγωγής του, με στόχο την Ιδιωτικοποίηση. Ουδετεροποίησε το ρόλο των πολιτικών κομμάτων και από εκτελεστικά όργανα τα μετέτρεψε σε διαμεσολαβητικούς οργανισμούς.

Η οικονομική διαχείριση περιήλθε στα χέρια των ανεξέλεγκτων, αδηφάγων Μάνατζερ. Εκείνοι προγραμματίζουν την οικονομία σε διεθνή βάση χωρίς να λαμβάνουν τα επί μέρους προβλήματα και οι οποίοι προκειμένου να μεγαλώσουν τα προσωπικά τους κέρδη μετέτρεψαν τις Τράπεζες σε «φούσκες». Ήτσι οι Λαοί να βρίσκονται μπροστά σε άδεια ταμεία και το ορφανεμένο ανήμπορο κράτος με τα χρήματα του κάθε φορολογούμενου επεμβαίνει να τα χρηματοδοτήσει και να καλύψει τα κενά.

Στη λαϊλαπα αυτή συγκαταλέγεται, όπως όλοι οι αγρότες της ΕΕ, και το αγροτικό πρόβλημα της Ελλάδας. Και θα λυθεί τότε μόνο, όταν τα τρακτέρ θα λιγοστέψουν τόσο, που δε θα αρκούν να κλείνουν δρόμους. Δηλαδή, όταν δε θα υπάρχει γεωργός που να μην έχει πάνω από χίλια στρέμματα. Ο σημερινός ξεσηκωμός των γεωργών είναι το παραπάνω προτοές που συντελείται σήμερα. Προφανώς καμία κυβέρνηση δεν είναι σε θέση να αναπτύξει μακρόπνοα γεωργικά προγράμματα με τις δοσμένες συνθήκες.

Σωστή είναι η θέση, λοιπόν, της κυβέρνησης, εφόσον δεν εναντιώνεται στα αγροτικά προγράμματα της ΕΕ. Δίνει τόσα, όσο χρειάζονται να φάνε σήμερα. Το ΠΑΣΟΚ που είναι έξω από το κρατικό κορβανά τάζει με το «ΘΑ».

Τα αίτια αυτών των τρεχουσών γεγονότων στη χώρα μας, και με τον τρόπο που γίνονται δεν μπορεί να γίνουν νοητά με την απλή λογική. Αφού αυτές είναι βασικά εξωγενείς και έχουν τη βάση τους τη συγνή λογική, που ξεκινάει από τη βάση προστασίας συμφερόντων του κοσμοπολίτικου κεφαλαίου.

Στις κρίσιμες αυτές περίοδες, ο πολιτικός κόσμος αντί να συσπειρώνεται και να ζητάει, από κοινού, τη δυνατή, έστω πρόσκαιρη λύση. Αυτός επιδίδεται σε παράφορη αντιλογία σε βαθμό απερισκεψίας που οδηγεί στο τίποτα. Εφόσον οι σημερινοί εκλογοκράχτες, γνωρίζουν πολύ καλά, ότι ανατρέποντας την τρέχουσα κυβέρνηση, οι νέοι κυβερνήτες δεν θα είναι σε θέση να προσφέρουν βασικές αλλαγές στην πολιτική πορεία της χώρας. Αυτή είναι εξαρτημένη από το κέντρο των Βρυξελλών, που είναι γεννήτρα των τρεχουσών προβλημάτων. Οπότε το πολιτικό κλίμα αστάθειας που δημιουργήθηκε σκόπιμα, θα αφήσει το επιπρόσθετο εκλογικό κόστος σε μια περίοδο που ο κόσμος έχει ανάγκη και το ένα Εύρο.

Συμπληρωματικά.: Τα τρέχοντα προβλήματα της χώρας είναι συνυφασμένα και με τη δυναμική της πολιτικής των ΗΠΑ, που απορρέει από το μέχρι χθες Μπουσικό καθεστώς, που είχε εναντιώθει στη συμφωνία συνεργασίας Τεχεράνης με τη ρωσική εταιρία Gazprom και την τουρκική κρατική πετρελαϊκή εταιρία TPAO, με στόχο την εκμετάλλευση των ιρανικών πετρελαϊκών αποθεμάτων. Συμφωνία που θα επιτρέψει τη δραστηριοποίηση εξερεύνησης στο γιγάντιο ιρανικό κοίτασμα φυσικού αερίου στο Νότιο Παρά. Και από όπου θα εισαχθεί ιρανικό φυσικό αέριο στην Τουρκία, για τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς ή για επανεξαγωγή σε τρίτες χώρες. Έκτοτε, από την πλευρά των ΗΠΑ, έγιναν πολύπλευρες προσπάθειες, ακόμη και με στρατιωτικό πραξικόπημα, για να απαλλαγούν από τον «ανυπάκουο» Ερντογάν.

Την ίδια μοίρα είχε, και ως φαίνεται έχει ακόμα, ο Κώστας Καραμανλής, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας για τον Νότιο αγωγό υγραερίου, με τη Ρωσία του Πούτιν που θα φτάνει στην Ιταλία διαμέσου Ελλάδας. Παράλληλα με τον Αγωγό που έρχεται διαμέσου της Βόρειας Θάλασσας θα τροφοδοτούν με υγραέριο τη Γερμανία και την Κεντρική Ευρώπη. Δηλαδή θα βγάλουν άχρηστη την Ουκρανία, όπου πλήρωσαν αδρά οι Αμερικάνοι για να πετύχουν την «Πορτοκαλί Επανάσταση» για να εμποδίσει την ομαλή ροή του σημερινού ρωσικού αγωγού προς την ΕΕ.

Το αντινατοϊκό «Βέτο» που έβαλε κατά των Σκοπίων ο Κώστας Καραμανλής διατάραξε το σχέδιο σκούπα των ΗΠΑ που στόχευε και στοχεύει βέβαια, για να μπουν στο NATO όλα τα Βαλκάνια. Για να εδραιώσει την ενιαία νατοϊκή ασπίδα κατά της Ρωσίας με στόχο στο απώτερο μέλλον να κυριαρχήσει στα αποθέματα υγραερίου της Σιβηρίας.

Και για το λόγο μάλιστα επειδή έδωσε την έγκριση της Ελλάδας, κατά την τελευταία ρωσική άσκηση στο Αιγαίο, οι Ρώσοι να κάνουν χρήση και ελληνικών νησιών. Οι ΗΠΑ έβαλαν τους Τούρκους να μας προβοκάρουν με αεροπορικές και ναυτικές παραβιάσεις του εναέριου χώρου και χωρικών μας υδάτων.

Όλα αυτά τα γεγονότα, για ιδιαίτερους πολιτικούς λόγους, δεν προβάλλονται ενεργά από τα ΜΜΕ. Έτσι που μένει ο λαός απληροφόρητος. Γεγονός που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε πολιτικό κόμμα να εμφανίζεται σαν το καλύτερο, που θα δώσει λύση στα τρέχοντα προβλήματα, της ανεργίας, της παιδείας και της γεωργίας.

Η διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής της χώρας μας, με οποιαδήποτε κυβέρνηση στην τρέχουσα περίοδο, επηρεάζεται, αρνητικά ή θετικά, από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στο γεωπολιτικό αυτό χώρο μεταφοράς ενέργειας.

Προφανώς η εκλογική μάχη είναι οργανωμένη από τα έξω κατά εκείνων που δεν συμμορφώθηκαν στις επιταγές τους. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια, ότι δεν υπάρχουν προβλήματα που ζητάνε τη λύση τους.

metanastis@t-online.de