

Γιατί ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. (Barak Obama) είναι μαύρος;

Δεν πρέπει κανείς να έχει αυταπάτες ό,τι εκείνα τα οποία λέει, μπορεί να είναι απόλυτα αντικειμενικά και σωστά. Ωστόσο αυτό δεν πρέπει να τρομάζει τον σκεπτόμενο άνθρωπο να εκφραστεί και να συμμετάσχει στην κοινωνική δημόσια συζήτηση δημιουργικά. Πράγμα που το κάνουμε όσο το δυνατό υπεύθυνα και συνειδητά το μπορούμε.

Η Εξωτερική πολιτική, ενός λαού και κράτους, έχει βασικό της στόχο να έρθει σε επαφή με τα άλλα κράτη και τους λαούς της υφηλίου για να συνεννοηθεί μαζί τους σε μια κοινή γλώσσα πάνω στα κοινά προβλήματα.

Περισσότερο από κάθε άλλη φορά τα προβλήματα: όπως το Περιβαλλοντικό, το Πληθυσμιακό, το Ενεργειακό, το Οικονομικό. Το πρόβλημα της Υγείας. Προβλήματα που έγιναν αισθητά εδώ και πενήντα χρόνια και που σήμερα υποχρεώνουν τους λαούς και τα κράτη του πλανήτη να δώσουν την από κοινού λύση σ' αυτά, στα όρια των δυνατοτήτων τους.

Οι Η.Π.Α μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ουσιαστικά αρνήθηκαν να συμβάλουν στην από κοινού προσπάθεια με τους άλλους λαούς για τη λύση αυτών των καυτών προβλημάτων. Αφού κάθισαν στο τραπέζι των «διαπραγματεύσεων» χρησιμοποιώντας τη μοναδική γλώσσα, εκείνη της βίας.

Κάτω από τη σκιά του «Ψυχρού Πολέμου» απομόνωσαν οικονομικά το νεογέννητο Σοσιαλιστικό Σύστημα της ΕΣΣΔ και την οδήγησαν στην κατάρρευσή της. Άνοιξαν μέτωπο με την Κορέα, το Βιετνάμ, τη Καμπότζη. Υποστήριξαν, τα ρατσιστικά κινήματα και τα φασιστικά καθεστώτα, όπως εκείνα της Πορτογαλίας, της Ισπανίας. Πέρασαν σε δολοφονική εκστρατεία πολιτικών προσωπικοτήτων. Επέβαλαν δεκάδες δικτατορίες, σ' όλους τους Ηπείρους, στις οποίες συνυπολογίζεται και η δικτατορία στην Ελλάδα. Ανατίναξαν τους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης σε συνεργασία με την, σκόπιμα από τους ίδιους οργανωμένη τρομοκρατία, δολοφονώντας τρεις χιλιάδες συμπολίτες τους, για να ανοίξουν το μέτωπο κατά της Αραβικής Χερσονήσου. Αρχής γενομένης από το Ιράκ και το Αφγανιστάν με στόχο τα πετρέλαια και τους αγωγούς του γεωπολιτικού αυτού χώρου. Οι δύο εξτρεμιστικές ιδεολογίες του πλανήτη, ο Φασισμός και ο Σιωνισμός, φανερά ή κρυφά, καμουφλαρισμένες με το μανδύα του «Δημοκρατικού Καπιταλισμού» και με ακατανόητα στους απλούς πολίτες φράσεις, όπως: «Νεοφιλελευθερισμός», «Νέα Τάξη Πραγμάτων», «Παγκοσμιοποίηση», οδήγησαν και έφεραν τους λαούς και τα κράτη στο χείλος της οικονομικής κατάρρευσης. Στο κρίσιμο αυτό σημείο ο Μαύρος αφρικανός που ακούει στο όνομα Barak Obama ήταν το από καιρό προγραμματισμένο κρυφό χαρτί των πολιτικών τζογαδόρων.

Ομοίωμα του οποίου ήδη κήκε από παλαιστίνιους κατά την πρόσκαιρη επίθεση των Σιωνιστών του κράτους του Ισραήλ στη λωρίδα της Γάζας, πριν ακόμη καθίσει στο σκαμνί της Προεδρίας. Η επιλογή, προώθηση και η εκλογή του μαύρου Barak Obama ήταν και παραμένει μια πολιτική φάρσα για να κλείσουν τα μάτια και τα αυτιά της παγκόσμιας πολιτικής κοινής γνώμης.

Μάγειρας, 8. Ιανουαρίου 2009